

# Glokalist

Kiezen voor jezelf gaat ten koste van het collectief. Het was een van de eerste colleges bestuurskunde die ik volgde, waarin we het prisoner's dilemma uitspeelden. Onze drang om het spel te winnen zat ons in de weg en was uiteindelijk schadelijk voor iedereen. Aan het einde van die vrijdagmiddag gingen we met een teleurgesteld gevoel naar huis. Is het onmogelijk om een collectief goed eerlijk te verdelen?

Voor de afronding van datzelfde vak schreef ik, een paar jaar geleden, het nog steeds actuele betoog '*Niets onder Groningen. Over de problematiek van het verminderen van aardgaswinning*'. Mijn conclusie was al even deprimerend als op die bewuste vrijdagmiddag. Een gewone burger wonend in de provincie Utrecht heeft geen last van de consequenties van zijn handelen en is niet bereid om minder gas te gebruiken ten behoeve van het gemeenschappelijk belang. Kiezen voor jezelf benadeelt de groep en daarmee zijn we uiteindelijk zelf de dupe van onze eigen individuele keuzes.

In Europa hebben we geen gedeelde taal of cultuur. We hebben vooral gemeenschappelijke crisissen, zoals de vluchtelingen crisis, de klimaatcrisis en een veiligheids crisis. Gedeelde problemen waarover veel verdeeldheid is. Niet geheel toevallig is ons continent ook een van de meest geïndividualiseerde van allemaal. De Afrikanen, experts in *community building*, zouden ons goed kunnen helpen in het vormgeven van een gemeenschap.

De manier waarop we omgaan met schaarste in Europa is bepalend in onze gedeelde problemen. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbare woningen of de maximale hoeveelheid CO<sub>2</sub> die we willen uitstoten met elkaar. Zijn we als individu (of land) bereid om ons persoonlijke belang ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijke doel?

Dat doet me denken aan een uitspraak van Evert Jan Ouweneel tijdens de Justice Conference: God is een glokalist. Hij ontfermt zich over het globale en het lokale. Zijn hart gaat uit naar de wereldproblematiek en naar de kwetsbare mens. Voor beide is oog en er lijkt geen spanning te zijn tussen die twee. Kiezen voor het gemeenschappelijke is een keuze voor het individu.



COLUMNIST Dorina Nauta is bestuurskundige en theoloog. Naast haar werk als zelfstandig spreker en schrijver is ze werkzaam bij Tearfund.